

## Sprookje 1

Er was eens een jongen  
in een land hier ver vandaan,  
waar wonderen nog gebeuren  
en sprookjes echt bestaan

De jongen had een opa,  
de man was oud en wijs  
Hij stond alom bekend  
om het maken van een reis

En toen de jongen veertien werd  
zei hij in een waan  
dat hij net als opa  
op reis zou willen gaan

Hij ging toen naar een haven,  
waarvan hij had gehoord  
en klom bij het eerste  
en grootste schip aan boord.

Hij klom daar een kajuit in  
daar waar hij uren sliep  
totdat hij gewekt werd,  
door een muizelig gepiep

De muizen maakten ruzie  
om een stukje brood  
De ruzie was te horen,  
voor ieder op de boot

De jongen vroeg de muizen:  
"Waarom tot zo'n kabaal?"  
"Het stukje is genoeg  
voor jullie allemaal."

De jongen brak het broodje  
en schrapte ook zijn keel.  
Hij brak en bad en deelde  
en er was zelfs teveel

De jongen had geslapen  
en na een lange strek  
besloot hij maar te kijken  
wie er boven was op't dek.

Als eerste zag hij daar  
een echte zeematroos.  
Hij vloekte binnensmonds  
en keek ontzettend boos

Hij was het dek aan't schrobben  
helemaal alleen  
hij vloekte en hij tierde  
en vond het maar gemeen

De jongen zelf die vroeg hem:  
"Waarom ben je zo sip?"  
"Je hebt toch zelf gekozen  
voor het leven op een schip."

De matroos gaf hem gelijk  
maar eerlijk was het niet  
"Ik werk me uit de naad  
en niemand die het ziet."

- "Als jij de kapitein  
nou geeft wat hij verlangt,  
dan zal hij alles zien."  
"Hij geeft en jij ontvangt."

De jongen liep toen verder,  
en vond de kapitein.  
Die vroeg zich meteen af  
wie dit nou weer kon zijn

De jongen zei zijn naam  
en tot hen beide schrik  
zei de kapitein:  
"Jouw opa kende ik."

De avond viel al snel  
en het had zo moeten zijn  
water was er zat,  
maar veel te weinig wijn.

De jongen liep naar de keuken  
en was daar best wel vlug  
hij raakte het water aan  
en zei: "Ik ga weer terug."

"Waar wilde je naar toe gaan."  
zei de kapitein vol rust.  
"We zitten op het water."  
"Veel mijlen van de kust."

De jongen wist het zeker  
en dacht: Dat komt wel goed.  
ik klim zo straks van boord af  
en vertrek gewoon te voet

Waarop hij de mannen groette,  
de matroos en ook een muis.  
Hij klom van stuurboordzijde  
en liep gewoon naar huis

De kapitein, die schrok  
niet wetend wat dit was  
de jongen liep over water,  
er zat wijn in't waterglas.

Anno 14 na Christus.